





Bij elk afscheid  
wordt een herinnering geboren.  
Slaap zacht opa 'bos'.

Vol levenskracht ging hij door het leven en  
met veel verdriet, maar getroost door al het moois,  
nemen we afscheid van

Mijnheer

# Julien Felix

Weduwnaar van Roza Wyns

geboren op 8 februari 1932 te Halle en van ons  
heengegaan op 26 november 2024 te Aalst.

Wij nodigen jullie uit om samen met ons  
afscheid te nemen van Julien tijdens de afscheidsviering  
die zal plaatsvinden in de Sint-Gurikskerk te Dworp  
op **zaterdag 30 november 2024 om 13u.**

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 12u40.

---

Volgens de wens van Julien  
zal hij na de crematie rusten op een  
geliefde plek dicht bij huis.

Bloemen noch kransen

Papa van:

Jean-Pierre en Carine Maesfrancx - Felix  
Patrick en Brenda Vanlaer - Felix

Opa 'bos' van:

Lars en Lobke,  
Milan en ♥  
Ine  
Arne en Silke

Dank aan iedereen die Julien  
vriendschap en liefde gegeven heeft  
tijdens zijn leven.

---

Rouwadres:

Familie Felix p.a. Onnockx - Chabert bv  
Alsebergsesteenweg 554  
1653 Dworp

Online rouwbetuiging via [www.onnockx.be](http://www.onnockx.be)